

# NGP

## NGP blog\*: Over een bekend liedje en een dik rapport

Het liedje *Mag ik dan bij jou* van Claudia de Breij kent u vast. Het werd vooral bekend als troostlied na de ramp met vlucht MH 17. Maar wist u dat het op internet ook gekoppeld wordt aan het christelijk geloof? En waarom ook niet: het liedje gaat over 'schuilen', en bij wie kun je beter schuilen dan bij onze God? En toch: dat heeft Claudia de Breij niet bedoeld toen ze haar liedje schreef. En dan zegt iemand anders weer: "Dat is toch niet erg? Waarom zou je er niet iets in mogen lezen dat de schrijver zelf niet bedoeld had?" Dat vonden de tien studenten van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en de Theologische Universiteit Apeldoorn ook.

Het was niet toevallig dat we het daar onlangs op vijf collegemiddagen over kregen. Op ons programma stond namelijk: de kunst van het uitleggen, of – met een Grieks woord – 'hermeneutiek'. Dat is voor theologische studenten uiteraard een belangrijk vak. Want zij houden zich bijna continu bezig met het uitleggen van de Bijbel, en dat is echt een kunst! Via Claudia de Breij kwamen we natuurlijk ook bij de Bijbel terecht. Want als je de tekst van zo'n liedje mag uitleggen op een manier die de schrijver zelf niet bedoeld had, geldt dat dan ook van Bijbelteksten? "Natuurlijk!" zei iemand. "Denk eens aan die bekende versregel uit psalm 105. 't Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.' Die is maar wat vaak bij de doop gezongen. Daar had de dichter van de psalm nog niet van kunnen dromen. En toch is er niets mis mee dat we psalm 105 op de doop toepassen!" Dat is helemaal waar. Tegelijk kom je ook wel eens Bijbeluitleg tegen waarbij je het gevoel hebt dat mensen de tekst laten buikspreken. Daar kun je een ongemakkelijk gevoel bij krijgen. Dat roept dan weer de vraag op of er regels zijn voor de uitleg, zodat je kunt vaststellen of iemand met de tekst aan de haal gaat. Je mag een tekst toch niet naar je hand zetten?

Dat kun je je ook afvragen als het gaat over de uitleg van Bijbelteksten waarin veroordelend wordt gesproken over mensen die in een homoseksuele relatie leven. Heel wat uitleggers zeggen: "Het bestaat niet dat daarmee dezelfde mensen bedoeld zijn als die naast ons in de kerkbank kunnen zitten!" Neem Romeinen 1:26-32. Daar gaat het onder mannen die ontucht plegen met mannen. Paulus zegt van hen: "Zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald." En dan geeft hij een huiveringwekkende schets van hoe zij bezig zijn: door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht, enzovoorts. Maar dat geldt toch niet van homo's en lesbiennes die naar eer en geweten christen zijn, en daarbij ook binnen hun homoseksuele relatie heilig proberen te leven? Veel dominees menen dan ook dat die teksten over homoseksualiteit over iets anders gaan dan waar wij nu in de kerk mee te maken hebben. En dan vragen anderen weer: "Maar ben je nou niet bezig die teksten naar je hand te zetten?" Dat zijn belangrijke en moeilijke vragen. Zo moeilijk, dat binnen onze kerken een studiec commissie er jarenlang op gestudeerd heeft. Vorig jaar produceerde ze een dik rapport: 'Ambt en homoseksualiteit: een Bijbels verantwoord perspectief?' Ook met dat rapport hebben we ons op die maandagmiddagen bezig gehouden. Op het laatste college gaven de studenten daar vanuit verschillende gezichtspunten presentaties over.

'Een goed verstaander...' – dat was de titel van de reeks colleges die we nu dus net achter de rug hebben. We kunnen niet zeggen dat we alle vragen hebben beantwoord. Dat zou ook wel een beetje verdacht zijn. We zijn wel wijzer geworden van het denkwerk van mensen die zich diepgaand met 'de kunst van het uitleggen' hebben bezig gehouden. En zo beëindigden de studenten deze colleges met het gevoel, dat ze toch weer wat beter zijn toegerust voor het werk in de kerk.

Ad van der Dussen

docent systematische theologie aan de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding

maart 2016

\*) Enkele malen per jaar levert de NGP via de kerkbladen een inhoudelijke bijdrage over de predikantenopleiding en theologie.



Het  
**Tiende**  
Seizoen

**Theologie studeren? Daar word je samen wijzer van.**

**NGP**

Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding brengt de eigen kleur  
in je theologieopleiding. **Meer weten? [www.ngp.ngk.nl](http://www.ngp.ngk.nl)**

**NGK**  
Nederlands Gereformeerde Kerken