



De Raad van Kerken roept op tot vrede

In de maand november wordt in de kerken en in heel Nederland stil gestaan bij overlijden en verlies. Dierbare overledenen worden herdacht met kerkdiensten, bijeenkomsten en lichtjes op begraafplaatsen. Het zijn momenten van verdriet en dankbaarheid.

Wij roepen op om in deze novembermaand ook stil te staan bij het immense verdriet dat mensen hebben in Gaza, Israël, de Westelijke Jordaanoever en Libanon, maar ook in Oekraïne, Rusland, Soedan en Jemen. Wij roepen op in deze novembermaand de slachtoffers van oorlog te gedenken en om stil te staan bij de levens van alle mensen die door oorlog bedreigd worden.

De strijdende partijen zitten gevangen in een spiraal van angst, haat en geweld. Het geweld gaat maar door en er lijkt geen einde aan te komen.

We roepen de strijdende partijen op te stoppen met oorlog voeren, geen raketten meer af te schieten, niet meer te bombarderen, gijzelaars vrij te laten, medische zorg en voedsel te verzekeren voor alle inwoners en het internationale recht als leidraad te nemen voor alle verdere stappen. Wij roepen met kracht op ogenblikkelijk te stoppen met vechten, met elkaar aan tafel te gaan en te onderhandelen en een weg naar een rechtvaardige vrede en naar verzoening in te slaan.

Iedere mens is waardevol en geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

Ieder mensenleven is kostbaar in de ogen van God.

Wij bidden dat de wapens zwijgen.

Wij bidden om vrede en verzoening.

Geert van Dartel, voorzitter Raad van Kerken in Nederland
Coen Wessel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland