

Aan

De raden van de Nederlandse Gereformeerde Kerken

De predikanten binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken

Betreft: vraag om voorbede kerkelijke eenheid en contact

Apeldoorn, oktober 2023

Kenmerk U667

Geachte broeders en zusters,

Doel van deze brief is u te vragen op de zondag volgend op 31 oktober 2023, 5 november, voorbede te doen voor het contact en de eenheid van kerken. Wij schrijven als Commissie contact en eenheid (CCE), benoemd door de gecombineerde vergadering van de Generale Synode van Goes en de Landelijke Vergadering van Zeewolde 2020. Onze opdracht is om het zoeken naar contact en eenheid te ondersteunen, landelijk en plaatselijk. In ons rapport aan de Synode van Deventer doen we uitgebreid verslag van onze werkzaamheden. Het is te vinden op [www.ngk.nl](http://www.ngk.nl). We halen het volgende naar voren:

- We zijn, naar we hopen met u allen, diep dankbaar voor de hereniging van beide kerkverbanden op 1 mei vanaf dit jaar. Binnen de kerken is daar uitgebreid aandacht aan gegeven. Tegelijk weten we ook dat een aantal kerken en kerkleden deze vereniging niet kon meemaken. Het is een verdriet dat we allen voelen, juist vanuit de dankbaarheid dat we als kerken elkaar terugvonden. We dragen wie niet meeding aan de Heer van de kerk op en bidden tegelijk dat door de landelijke vereniging ook plaatselijk de verbondenheid en het contact zal groeien,
- We zien op heel veel plekken een verrassende toenadering tot andere kerken dan de NGK. In diaconale platforms, in gezamenlijke diensten bij diverse gelegenheden, soms ook in het verlangen om plaatselijk samen verder te gaan waar het landelijk niet zover is. De regeling hiervoor (E8, zie bovengenoemde website) stimuleert dit niet alleen, maar beschrijft deze ontwikkeling ook: 'De kerken zoeken in de plaatselijke omgeving contact en waar mogelijk samenwerking met andere kerken.' Wij vragen u met ons te danken voor deze ontwikkeling en tegelijk te bidden om wijsheid en geduld voor de plaatselijke kerken.

Wij zien de laatste jaren rond kerkelijke eenheid het zwaartepunt verschuiven naar deze plaatselijke contacten. Het maakt ons werk niet overbodig, maar wel anders: hoe kunnen we de kerken hierin ondersteunen? We vragen uw gebed hiervoor.

Daarnaast blijven de contacten vanuit het landelijk kerkverband ook. Zonder volledig te zijn, noemen we het volgende:

- Er zijn al tientallen jaren contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken; op veel plaatsen is er een hartelijke samenwerking. Ook in de predikantenopleiding was er samenwerking. Soms leek ook landelijke eenheid vanuit ons gezichtspunt dichtbij, maar sinds hun laatste synode zijn de contacten met de NGK minder intensief. Tegelijk zien we grote diversiteit binnen deze kerken, die ook intern tot spanningen leidt. We bidden om de leiding van de heilige Geest voor hen en voor ons. Moge Hij de weg naar elkaar openhouden.
- Het kleine verband van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland is al een aantal jaren geleden welkom geheten en uitgenodigd mee te gaan in de vereniging. Wat de CCE betreft, is dat welkom er nog steeds; binnen de vGKN is echter geen consensus over aansluiting bij een ander kerkverband.
- Met de Protestantse kerk van Nederland zijn we in gesprek over een aantal praktische, kerkrechtelijke zaken, maar ook over de betekenis van de gereformeerde belijdenis. In deze gesprekken ervaren we veel onderlinge herkenning. Onze bede is dat deze gesprekken gezegend worden en de verbondenheid verdiept wordt. Die van u ook?

- Sinds de GS/LV van Goes/Zeewolde zijn we geassocieerd lid van de Raad van kerken. Leden uit onze kerken deden al mee in de beraadgroepen, nu zijn we ook aanwezig in de officiële vergaderingen, in de persoon van de preses van de synode. We begeven ons daarmee in een zeer divers gezelschap en merken dat er een open oor is voor onze inbreng. We bidden om wijsheid voor dit werk.
- Daarnaast zijn er een aantal podia waar we vertegenwoordigers van andere kerken ontmoeten. Denk aan de Nationale Synode, het Nederlands Christelijk Forum, het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte en, sinds kort, ook SKIN: Samenwerkende Kerken In Nederland, een verband van kerken met buitenlandse achtergrond.

Hierboven viel het woord al: divers. In onze contacten ervaren we de diversiteit onder de volgelingen van de Heer. Vaak verrijkend, soms ook moeizaam. In uw eigen gemeente zult u dat ook ervaren. Zowel intern als in de contacten met andere kerken. We eindigen deze brief met wat we daarover in ons rapport opmerken:

“Als we de afgelopen periode overzien en vooruitkijken naar de nieuwe, komt het eerste deel van Openbaring in onze gedachten – de brieven aan de zeven jonge christelijke gemeenten in Asia, kleine kerken in een onchristelijke wereld. Zo kunnen wij ons ook voelen in het seculariserende westen, klein en onbeduidend. Maar wat heeft God niet tot stand gebracht vanuit dat kleine begin, en wat mogen wij dan ook niet betekenen voor onze naasten? Tussen toen en nu liggen twee millennia, tweeduizend jaren van heilsgeschiedenis, vooruitziend naar de terugkomst van Jezus Christus. In ons ijveren voor de kerken mogen wij voortbouwen op wat ons gegeven is in onze geschiedenis, niet in de laatste plaats de meest recente van de hereniging van onze kerkgenootschappen. Daarbij richten wij ons naar de boodschap van Jezus voor de gemeenten: “Genade zij u en vrede” (Openbaring 1:4). En wat is het een bont gezelschap van kerken waar Jezus zich door Johannes tot richt, van Efeze tot Laodicea. Hoe is het mogelijk dat deze samen een ‘kerkverband’ vormden? Wat mag onze verwachting voor kerkelijke eenheid dan zijn? “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2)”.

Met christelijke groet,

Namens de Commissie Contact en Eenheid

Jan Kuiper,  
Secretaris CCE  
Soerenseweg 125-15  
7313EK Apeldoorn  
Tel 0620426629  
Email: eenheid@ngk.nl