

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Presentatie

Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun *zoon/dochter* N.N. willen laten dopen.

Onderwijs

Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van haar Heer, Jezus Christus. Hij heeft zelf zijn apostelen als opdracht gegeven: *Ga (...) op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.*¹

Ook in de brieven van de apostelen wordt over de doop gesproken. Paulus bijvoorbeeld legt uit wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen: we zijn samen met hem gestorven, begraven en opgestaan. Paulus brengt het zo onder woorden: *We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.*²

Ook voor de kinderen geldt dit, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: *Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.*³

Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Ze lieten zich, schrijft Paulus later, allemaal *dopen in de wolk en in de zee.*⁴ Gods belofte en opdracht waren dus ook bedoeld voor de kinderen.

¹ Mat. 28:18,19

² Rom. 6:3,4

³ Mar. 10:14

⁴ 1 Kor. 10:2

Doopformulier 3

Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond met God ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na hun geboorte.⁵

De apostel Paulus legt een verband tussen de doop en de besnijdenis als hij spreekt over 'de besnijdenis van Christus'. Volgens Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, *niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, zo schrijft hij verder aan de gemeente in Kolosse, bent u immers met hem begraven.*⁶

Vanuit die achtergrond heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen volwassenen én kinderen gedoopt.⁷

Vader, Zoon, Geest

De doop in de naam van de Vader garandeert ons dat God de Vader voor eeuwig zijn verbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet.⁸

De doop in de naam van de Zoon garandeert ons dat Jezus Christus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.⁹

De doop in de naam van de heilige Geest garandeert ons dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en maakt wat Christus voor ons verdiend heeft tot ons persoonlijk eigendom: we zijn schoongewassen van onze vuilheid en ons leven wordt dagelijks vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen prijzen in de wereld die komt.¹⁰

⁵ Gen 17:7,12; 21:4

⁶ Kol. 2:11,12

⁷ Mat. 28:18,19; Hand. 2:39

⁸ Ef. 1:5

⁹ Ef. 1:7

¹⁰ Ef. 1:13,14

Doopgedachtenis

De doop verplicht ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Alles wat onheilig is moeten we loslaten. Ons oude, zondige leven moet afsterven. Dan leiden we een heel nieuw leven in dienst van God.

Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen,¹¹ want de doop geeft ons de zekerheid dat het verbond met God eeuwig is.¹²

Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en denken we aan onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen openlijk uit te komen voor ons geloof in Christus, want het evangelie is *Gods reddende kracht voor allen die geloven*.¹³

Belijdenis

In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen spreken wij openlijk uit:¹⁴

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest.

¹¹ 1 Joh. 1:9; 3:20

¹² Jes. 54:10; 2 Tim. 2:19

¹³ Rom. 1:16

¹⁴ *Het gebruik van de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt in de vrijheid van de voorganger gelaten.*

Doopformulier 3

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

Doopgebed

Almachtige, eeuwige God, door het water heen wijst u de weg naar het leven. Toen u door de zondvloed de wereld overspoelde, hebt u Noach en zijn gezin gered. Heel het leger van Egypte kwam om in de golven van de Rietzee, maar uw volk Israël hebt u dwars door diezelfde zee laten gaan, over droog land. In beide reddingsacties zien wij al iets van de doop.¹⁵

We bidden u ook N.N. genadig te zijn. Maak dit kind van u door uw heilige Geest één maken met Jezus Christus. Laat het door de doop begraven zijn in Christus' dood en met hem opstaan in een nieuw leven. Helpt u N.N. elke dag vol goede moed *zijn* kruis te dragen, Christus achterna, aan hem verbonden met echt geloof, vaste hoop en vurige liefde. Geeft u *hem* altijd, ook bij het sterven, houvast in wat u beloofd hebt. Dan zal *hij* vol vertrouwen verschijnen voor Jezus Christus, *zijn* rechter en redder.

Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Vragen aan de ouders

Geliefden in Jezus Christus, onze Heer, in geloof moeten we de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de vorm. Daarom vraag ik u eerlijk te antwoorden op de volgende vragen:

Erkent u dat uw kind zondig en schuldig ter wereld is gekomen en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is, maar dat *hij* toch in Christus voor God heilig is, en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt behoort te zijn?

Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is?

¹⁵ 1 Petr. 3:21; 1 Kor. 10:2

Beloofst u dat u uw *zoon/dochter* zult voorgaan in een christelijke manier van leven en *hem* zo goed mogelijk zult onderwijzen en laten onderwijzen, om *hem* te leren begrijpen wat het betekent gedoopt te zijn?

Vader en moeder..... wat is daarop uw antwoord? (*Ja*)

Doopformule

N.N., (*volledige naam*), ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.

Oproep aan de gemeente

Geliefde broeders en zusters, ontvang als gemeente dit kind met liefde in uw midden. Weet u geroepen deze ouders te steunen door uw voorbede en voorbeeld. Wees ook daadwerkelijk bereid eraan mee te helpen dat dit kind groeit in het geloof en in het kennen van onze Heer Jezus Christus. Immers, *wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden.*¹⁶ Moge de Heer ons hiertoe helpen door zijn Geest.

Dankgebed

Barmhartige God en Vader, dankbaar prijzen we u, want u vergeeft ons en onze kinderen al onze zonden. U hebt ons als broers en zussen van uw Zoon en daarmee als uw kinderen aangenomen. In Jezus' naam bidden we u voor N.N. of u *hem* altijd wilt leiden door uw Geest. Wilt u *zijn* ouders (*vader en/of moeder*) alles geven wat ze nodig hebben om *hem* zo op te voeden dat *hij* u leert lief te hebben en te eren. Dan zal *hij* uw goedheid en barmhartigheid erkennen en daarvan getuigen. Laat *hem* gehoorzaam onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus volgen. Dan zal *hij* dapper strijden tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk. Geef *hem* de overwinning zodat *hij* u, de enige en betrouwbare God - Vader, Zoon en heilige Geest - eeuwig zal prijzen. Amen.

¹⁶ 1 Kor. 12:13